

Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά. Είναι πολλά αυτά που μας έλειψαν, κυρίως όμως το Σχολείο μας, οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μας, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μας. Παρόλα αυτά οι μαθητές και οι μαθήτριες της στ' Δημοτικού θέλησαν να εστιάσουν στα θετικά, ξεχωρίζοντας ό,τι καλό τους έμεινε από αυτή τη χρονιά. Υποδέχονται έτσι, με αισιοδοξία και χαρά το νέο έτος. Αξίζει να διαβάσετε πώς καταγράφουν τα ίδια τα παιδιά τις σκέψεις τους στην ερώτηση «Ποιο ήταν το ανεκτίμητο δώρο που σας έκανε το 2020».



“Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά, μου έκανε όμως ένα δώρο, να είμαι με την οικογένειά μου πιο πολύ από ποτέ. Καθόμασταν όλοι μαζί στον καναπέ αγκαλιά και βλέπαμε ταινίες, πηγαίναμε βόλτες με τα ποδήλατά μας και όλο αυτό μου έδινε πολύ μεγάλη χαρά και ξεχνούσα την πανδημία”.

“Το διάστημα της καραντίνας μπόρεσα να εκμεταλλευτώ τον χρόνο αυτό για να παίξω επιτραπέζια, να διαβάσω βιβλία, να περάσω πιο πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Για πρώτη φορά μπόρεσα και συμφιλιάθηκα με την αδερφή μου, συζητήσαμε και λύσαμε τις διαφορές μας. Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας αλλά μας άφησε και ένα καλό πράγμα πίσω του...”



“Το 2020, αυτή η διαφορετική χρονιά, μου έδωσε την ευκαιρία να χειρίζομαι καλύτερα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά το διαδίκτυο. Μου έμαθε ότι πρέπει να παλεύουμε για τους στόχους μας γιατί στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για τους εαυτούς μας”.



“Αυτό που το 2020 μου πρόσφερε, δεν ήταν απλώς ελεύθερος χρόνος. Ήταν η διάθεσή μου να αρχίσω να δημιουργώ. Έτσι, σχεδόν κάθε μέρα ήθελα να ζωγραφίσω, να σχεδιάσω, να κολλήσω, να κόψω... Έπειτα από περίπου δύο μήνες, όχι μόνο είχα φτιάξει πολλές ζωγραφιές μα τις είχα κολλήσει στους τοίχους του δωματίου μου, που τώρα πια έμοιαζε με εργαστήριο καλλιτέχνη! Είμαι ευγνώμων για το δώρο του 2020”.



“Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Μπήκαμε σε καραντίνα, απομονωθήκαμε και δεν είδαμε τους φίλους και τους συγγενείς μας για πολύ καιρό. Όμως, πιστεύω, πως αυτή η χρονιά χάρισε σε όλους ένα δώρο, μια ευκαιρία να κάνουν κάτι που δεν το είχαν ξανακάνει. Ήμένα, το 2020, με έκανε να καταλάβω πως τα λογοτεχνικά βιβλία κρύβουν μαγεία μέσα τους αλλά και σε εθίζουν να θέλεις να διαβάζεις συνέχεια...”

“Σε εμένα όμως έκανε ένα δώρο ανεκτίμητο. Να περνάω πολύ χρόνο με τους δικούς μου. Μιλούσαμε για πράγματα που δεν είχαμε χρόνο παλαιότερα, συζητούσαμε τα προβλήματά μας ώσπου να τα λύσουμε, χορεύαμε, παίζαμε επιτραπέζια όλο το βράδυ αλλά ακόμα κι αν ακούγεται περίεργο, ακόμα κι αν είναι οι γονείς μου και τους ξέρω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, γνωριστήκαμε καλύτερα...”

“Η προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2020, ήταν δύσκολη για όλους μας, λόγω του κορωνοϊού και της καραντίνας. Όμως πιστεύω ότι έκτος από τις δυσκολίες, το 2020 έκανε και ένα δώρο στον καθένα από εμάς. Για μένα, λοιπόν, ήταν ο άπλητος χρόνος που είχα το διάστημα που ήμουν σπίτι. Μπορεί να είναι ένα “παράξενο” δώρο αλλά δοκίμασα καινούρια πράγματα και γνώρισα καλύτερα τα αγαπημένα μου πρόσωπα”.



“Ένωσε την οικογένειά μου πιο πολύ καθώς κάθε νύχτα παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Παρακολουθούσαμε ταινίες, αγκαλιά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα λέγοντας αστείες ιστορίες. Ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσω την υπομονή μου καθώς ήμουν κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μου για πολύ καιρό. Νομίζω πως το 2020 θα μείνει αξέχαστο σε όλους”.



“Το 2020 ήταν σκληρό με τους ανθρώπους και ειδικά με τα παιδιά. Το να κρατάς ένα παιδί μακριά από το σχολείο είναι σαν το παίρνεις μακριά από την οικογένειά του. Έτσι έγινα κι εγώ κάθε φορά που μου ανακοίνωναν πως θα κλείσουμε. Ήταν δύσκολα στην καραντίνα. Αλλά η χαρά μου ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν επιστρέφαμε”.